

## Verslag Lourdesreis dag 1 – zaterdag 25 april 2026

We moesten vanmorgen vroeg uit de veren want we werden om 04:30 uur verwacht op het Weijerplein. Gelukkig was iedereen op tijd en konden we met 40 personen om 04:50 uur vertrekken richting Tourcoing.

Rond 08:10 uur kwamen we aan in Tourcoing waar we nog een tijdje op een parkeerplaats moesten wachten tot we het sein kregen dat we met de bus voor het station mochten parkeren. Het liep allemaal als een trein. Er werden volgens afspraak rolstoelen voor enkele pelgrims geregeld. De pelgrims vonden vlot hun plekje in de trein. De bagage werd door verschillende begeleiders naar de trein gebracht en netjes in de rekken geplaatst. Om exact 09:45 uur werd het fluitsignaal gegeven en kon de TGV naar Lourdes vertrekken.

In de trein werd menig slaapje ingehaald en kregen we om 12:00 uur onze lunchpakketten uitgereikt. Om 15:00 uur werd de Rozenkrans gebeden. Aansluitend had Corine nog een leuke Boxmeerse Quiz voorbereid en won Theo Versleijen de eerste prijs omdat hij het meeste van Boxmeer wist, hij had maar 1 vraag fout! Hij kreeg een heerlijk flesje advocaat. Voor iedereen was er ook nog een zakje snoep dat gesponsord was door de Punt, een onlangs geopende snoepwinkel in de Kloostertuin in Boxmeer.

Rond 19:00 uur kwamen we met z'n allen aan in Lourdes. Er was 1 pelgrim bijna in een verkeerde bus terecht gekomen maar natuurlijk had één van onze begeleiders dit snel in de gaten en werd ze naar onze bus gebracht. Om 20:00 uur zaten we aan tafel en konden we na de warme maaltijd lekker naar onze kamers om de koffers uit te pakken. Het was een vermoeiende eerste dag maar alles ging voortreffelijk en gaan we morgen fris en fruitig aan dag 2 beginnen.



